

Datum : **24-4-2024**

**Waar het over ging:**

De Heere Jezus is opgestaan uit de dood. Daar hebben we aan gedacht met het Paasfeest.

Hij gaat langs bij de mensen die in Hem geloven. Om te laten merken: Ik ben niet meer dood, Ik leef, Ik ben de Koning van de hemel en van de aarde.

Jezus is al bij 10 van Zijn discipelen (leerlingen) geweest, toen ze samen waren. Eén discipel was er niet bij toen dat gebeurde. De anderen zoeken hem op; ze zeggen: Thomas, wij hebben de Heere gezien!

Maar Thomas kan het niet geloven. Hij broemt een beetje. Ik moet het eerst zien, dan zal ik het geloven. Ik wil met mijn vinger voelen in het litteken van de spijkers, waarmee Jezus aan het kruis was gespijkerd. Ik wil met mijn hand voelen in Zijn zijde, waar de speer in was gestoken toen Jezus gestorven was. Anders zal ik het niet geloven.

De volgende zondag is Thomas wel bij de andere discipelen samen gekomen. En: Jezus staat in hun midden. Hij groet hen met woorden van vrede. En dan roept Hij Thomas: breng je vinger eens hier, en voel eens aan Mijn handen. En breng je hand eens, en voel eens aan Mijn zijde! Thomas, wees niet ongelovig, maar geloof in Mij. Ik ben niet meer gestorven, Ik leef!

En nu gelooft Thomas het wel. Hij roept het uit: Mijn Heere en mijn God. De Heere Jezus heeft alles goed gemaakt, zelfs voor Zijn twijfelende leerling. En dat doet Hij nog!

---

**De leertekst is:**

**Mijn Heere en mijn God. Johannes 20 vers 28.**

---

**Opdracht:** Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( **8 mei** ) inlevert op de club, dan krijg je een extra punt!

Kleur het plaatje met het lege graf zo mooi als je kunt. Als je al kunt schrijven mag je er woorden of namen omheen zetten die met het verhaal van het sterven en de opstanding van de Heere Jezus te maken hebben.

